

Arjan van 't Veer begeleidt prijswinnaars



▶ pagina 2

Drie stellen geven elkaar het jawoord op 10-10-'10



▶ pagina 3

Fortunecookies: gebakken geluk



▶ pagina 6



Gelukskrant

10-10-'10

Deze geluksdag komt maar één keer in de honderd jaar voor

Een speciale gelukskrant in aanloop naar een speciale datum

▶ OUD NIEUWS

Honderd jaar geleden

Hoe gelukkig was Nederland op 10 oktober 1910? Uit het archief van het 'Nieuws van den Dag'.

Naar echt geluk was het even zoeken in deze vergeelde courant. Maar stomtoevallig stonden daar de uitslagen de 394e trekking van de Staatsloterij. De vorige 10-10-'10 was dus zeker een geluksdag voor de winnaars van de hoofdprijs van maar liefst duizend gulden! Ander klein geluk: de vermiste koe die werd teruggevonden door de politie van Huizen na een maand 'onvermoeide en nauwgezette nasporingen'. Minder gelukkig was

de boer die ondanks zijn 'herhaald niet kon voorkomen dat een leeuw- geschreeuw en werpen met stenen' rik ten prooi viel aan een sperwer.



▶ BOEK

Geluk afdwingen

Volgens geluksprofessor Wiseman is het hebben van geluk minder toevallig dan we denken. Hij schreef er een heel boek over: 'The Luck Factor'.

Lees verder op pagina 6 ▶

▶ OP STRAAT

Geluksmomentje

Een andere baan, nieuw huis of hoofdprijs in de loterij: wanneer had u geluk? We vroegen het een aantal mensen op straat.

Lees verder op pagina 2 ▶

▶ HET WEER



Kans op prijzenregen

Zondag 10-10-'10 begint rustig. In de loop van de dag loopt de spanning op. Rond 20 uur regent het in het hele land prijzen. Met lokaal kans op groot geluk.

► INTERVIEW MET ARJAN VAN 'T VEER

‘Ik ken heel veel miljonairs’

Arjan van 't Veer is prijswinnaarbegeleider bij de Nederlandse Staatsloterij. Elke maand ontvangt hij gelukkige winnaars van grote prijzen. ‘Je weet nooit wie je kunt verwachten. Jong, oud, arm en rijk: iedereen komt voorbij.’

► Ben jij de populairste man van ons land?

‘Haha, ik realiseer me heel goed dat mensen vooral blij met me zijn, omdat ik op dat moment voor hen het gezicht van de Staatsloterij ben. Het is vooral een erg leuke erebaan naast mijn dagelijkse werk. Ik schuif een keer of zes, zeven per maand aan bij winnaars van € 100.000 of meer. Zo heb ik al heel wat geluksvogels voorbij zien komen op ons kantoor in Den Haag. Jong, oud, arm en rijk. Als ik langs woonplaatsen van oud-winnaars rijd, kan ik zo weer hun gezichten voor de geest halen.’

► Wat betekent een winnaarsontvangst?

‘Eerst stellen we de winnaars op hun gemak met een praatje over het weer, verkeer en andere algemene dingen. Vaak zijn ze best zenuwachtig en kunnen hun geluk nog niet echt bevatten. Kopje koffie erbij. En dan gaan we het Staatslot controleren. Het is gelukkig nog nooit voorgekomen dat iemand toch niet bleek te hebben gewonnen. Al maakte één meneer het wel spannend door eerst een lot op tafel te leggen waarop € 5 was gevallen. Daarna haalde hij grijnzend het lot waar het echt om draaide uit zijn binnenzak.’

► Hoe reageren mensen op hun prijs?

‘Dat is heel verschillend. Je weet nooit wat je kunt verwachten. De winnaars gaan over het algemeen opvallend rustig om met hun nieuwe rijkdom. Het is zelfs voorgekomen dat een winnaar van een miljoenenprijs zijn afspraak met ons verzette, omdat het hem even niet uitkwam.’

‘Na de trekking wordt het winnende papiertje creatief gekoesterd’

Maar een prijswinnaarbegeleider is er zeker niet alleen voor de ceremonie. Winnaars van grote bedragen hebben vaak behoefte aan enige begeleiding. Ik heb een lijstje met vermogensbeheerders in mijn binnenzak. En voor echt grote bedragen openen we desgewenst een rekening bij een



private bank. Dan hoeft de prijs niet op de boodschappenrekening gestort te worden.’

► Wat is het opvallendste dat je mee hebt gemaakt?

‘Tja, wat is opvallend? Ik vind het grappig om te zien dat een lot weken in de fruitschaal tussen de bananen kan liggen, maar dat na de trekking het winnende papiertje creatief wordt gekoesterd. Zo vertelde iemand dat hij z'n lot twee nachten in een onweerbestendige trommel had bewaard, wat dat ook mag zijn. En andere winnaars bezoeken voor het binnengaan van het gelukskamertje iets langer het toilet. Je moet zo'n miljoenenlot toch ergens bewaren. Laatst hadden we een winnaar die z'n rekeningnummer helemaal was vergeten. Best lastig als je op het punt staat om een heleboel geld over te maken.’

► Hoe worden de winnaars verder begeleid?

‘Allereerst beantwoord ik praktische vragen. Wat vertel je familie, vrienden en burens? Wat mag je van de belastingdienst verwachten? Belangrijkste

vragen die winnaars en hun dierbaren zichzelf moeten stellen, zijn: wat willen we en hoe gaan we dat vorm geven? Wil je je leven echt op z'n kop zetten door je baan op te zeggen of in het buitenland te gaan wonen? Ik adviseer miljoenenwinnaars vooral de tijd te nemen. Zet een ton op je betaalrekening, doe daar even gek

mee en maak voor de rest van het geld met een vermogensbeheerder een goed plan. Een keer per jaar organiseren we het miljonairsdiner voor alle grote winnaars van de afgelopen twaalf maanden. Ze hebben allemaal hetzelfde meegemaakt en kunnen elkaar helpen door ervaringen uit te wisselen.’



Het gelukkigste kamertje van Nederland

Als je in deze ruimte bent beland, ben je meestal nog maar een paar minuten verwijderd van rijkdom. Elke maand worden hier winnaars van grote prijzen vanaf € 10.100 ontvangen met een kopje koffie. Of een glas champagne.

► WHAT'S IN A NAME?

‘Geluk, daar spreekt u mee’

Een beetje flauw, maar wel leuk. In ons land dragen duizenden mensen Geluk als achternaam. Even bellen met meneer en mevrouw Geluk.



► Nathalie Geluk, Enschede

‘Ik ben vier jaar geleden getrouwd en sindsdien heet ik Geluk. Vaak krijg ik leuke reacties op mijn achternaam. Soms ook wat flauw, dan vragen ze bijvoorbeeld of ik getrouwd ben met Guus. Ik vind dat ik geluk heb, zeker, ben ook erg gelukkig. Zoek ook eens in Zeeland en de omgeving van Rotterdam, daar schijnt veel Geluk te wonen.’

► Hans Geluk, Goes

‘Het valt natuurlijk wel op, zo'n achternaam. Voor ons geldt hetzelfde als voor alle achternamen, toch? Soms zit het mee, dan weer een beetje tegen. Wanneer ik zelf voor de laatste keer geluk heb gehad, ik weet het echt niet meer. Belt u overigens voor mijn moeder? Ik ben de zoon en toevallig net hier. U heeft geluk dat u iemand thuis treft.’

► Autorijschool Geluk, Groningen

‘De zaken gaan prima, maar er wordt eigenlijk nooit iets gezegd van onze naam. Om eerlijk te zijn, we heten zelf ook geen Geluk. Mijn man heet Gerard Lukassen, vandaar de naam van onze rijsschool: Ge.Luk. We zeggen wel eens dat je bij ons altijd slaagt met een beetje geluk.’

► Catherine Geluk, Houten

‘Tuurlijk, mensen spreken me geregeld aan op mijn achternaam. En zeggen dan vaak hetzelfde, dat ik zeker altijd geluk heb. Ik reageer meestal genuanceerd, dat het ook slechter zou kunnen. Terwijl ik in werkelijkheid inderdaad hartstikke gelukkig ben. Zou wel een leuk onderzoek zijn, of “de Gelukjes” van Nederland ook echt meer geluk hebben.’

► STRAATINTERVIEWS

Wanneer had u geluk?

► Eva Harmeling, Almelo

‘Ik stond pas een maand ingeschreven bij de woningcorporatie toen ik online een leuk appartement zag. Meer dan 150 mensen hadden zich aangemeld en dus werd er geloot. Ik had al geluk dat ik tweede werd bij de loting en toen besloot nummer 1 ook nog eens om de woning niet te nemen. Net ingeschreven en meteen al een prachtplak, dat noem ik geluk.’

► Marco van den Berg, Haarlem

‘Begin dit jaar, met al die sneeuw en dat ijs, zag ik een man hard onderuitgaan op zijn fiets. Ik heb hem toen geholpen en naar huis gebracht. Anderhalve week later had ik een sollicitatiegesprek bij een uitgeverij hier in de buurt. En je raadt het al, bij diezelfde man. Hij herkende me meteen. En heeft me ook aangenomen. Zijn pech werd dus mijn geluk.’

► Cis Snijders, Nijmegen

‘Jaren geleden deed ik op mijn verjaardag mee aan een prijsvraag. Ik had een leuke slogan bedacht en opgestuurd. Een paar dagen later werd ik gebeld dat ik de hoofdprijs had gewonnen, een vijfdaagse reis naar Chicago. Sindsdien doe ik elk jaar op mijn verjaardag mee aan een prijsvraag of loterij.’

► Ellen Thissen, Assen

‘Wist ik maar wat geluk bracht, dan kocht ik er een heleboel van. Ik heb wel eens een briefje van 25 gulden gevonden op straat, kun je nagaan hoe lang dat geleden is geweest. Ik ben wel vrij bijgelovig, draag al jaren hetzelfde Boeddha-hangertje. Maar dat is niet voor extra geluk, ik voel me daar prettig bij. Geluk zit in kleine dingen, ja, zo zie ik het.’

Trekking 10 oktober



Speciaal prijzenpakket met

100x
€ 100.000,-



De kans is groot!

SPORTIEF GELUK



Lucky Sunderland: via de rode strandbal belandt de bal in het net

hij echter een wildcard. In de halve finale staat Ivanišević tegenover de Engelse favoriet Tim Henman, die met 2-1 in sets voorkomt. Henman speelt geweldig en lijkt op weg naar de finale. Maar dan helpen de weergoden Ivanišević een handje. De wedstrijd wordt pas twee dagen later uitgespeeld en hij wint in vijf sets. In de finale verslaat Ivanišević in een zenuwslopende partij de Australiër Pat Rafter en is daarmee de eerste speler die Wimbledon wint met een wildcard.

► **Wat een mazzel, Jack, wat een mazzel!**

Radiocommentator Bert Nederlof schreeuwt het uit tegen collega Jack van Gelder tijdens het EK voetbal in 1988. In de laatste poulewedstrijd moest Nederland winnen van Ierland, maar de bal wilde er simpelweg niet in. Tot de 82e minuut. Marco van Basten staat buitenspel bij een volledig mislukt schot van Ronald Koeman waaruit Wim Kieft scoort met een lukrake kopbal. Het vervolg is bekend. Nederland gaat door naar de halve finale tegen Duitsland en wordt vervolgens Europees kampioen door in de finale te winnen van Rusland.

► **Hand van God**

Diego Maradona is de beste speler van het WK Voetbal 1986 in Mexico. In de kwartfinale staat Maradona's Argentinië tegenover Engeland. Maradona scoort het eerste doelpunt, met de hand. Tv-kijkers over de hele wereld, iedereen in het stadion en elf woedende Engelsen zien dat deze goal moet worden afgekeurd. De scheidsrechter denkt - ongeveer als enige - dat Maradona zijn hoofd heeft gebruikt en keurt het doelpunt goed. Argentinië won uiteindelijk met 2-1 en wordt later wereldkampioen. Tijdens een persconferentie claimde Maradona dat zijn doelpunt gedeeltelijk met het hoofd werd gemaakt en gedeeltelijk met de hand van God, inmiddels een van de beroemdste uitspraken in de sport.

Toevalstreffeers

Zonder geluk vaart niemand wel. Ook sporters niet.

► **Balletje, balletje**

Dat de Engelse voetbalclub Sunderland op 17 oktober 2009 met 1-0 won van Liverpool is op zich al een opvallende uitslag. Het enige doelpunt van die dag maakte de overwinning echt onvergetelijk. Sunderland-aanvaller Darren Bent neemt na vijf minuten het doel van Liverpool onder vuur. Zijn schot is hard, maar lijkt recht op keeper Pepe Reina af te gaan. Op hetzelfde

moment landt er van de tribunes echter een rode strandbal in het strafschopgebied (zie foto). De wedstrijdbal wijkt via de strandbal af en geeft keeper Reina het nakijken. Liverpool protesteert heftig, maar de scheidsrechter keurt het doelpunt goed. Ten onrechte, blijkt na de wedstrijd, maar de uitslag blijft toch staan. 'Als dat zo is, zijn we goed weggekomen,' aldus Sunderland-trainer Steve Bruce.

► **Down Under blijft overeind**

Een van de gelukkigste gouden medailles ooit komt op naam van de Australische shorttracker Steven Bradbury. Door diskwalificatie van een tegenstander in de kwartfinale haalt Bradbury verrassend de halve finale tijdens de 1000 meter shorttrack op de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City. Tijdens deze halve finale kon Bradbury het tempo niet bijhouden,

maar doordat een paar andere shorttrackers waren gevallen, ging hij alsnog door naar de finale. En daarin was hij weer volkomen kansloos; hij reed hopeloos achteraan. In de allerlaatste bocht gingen de vier koplopers echter gezamenlijk onderuit, waardoor de Australiër tot zijn eigen verbazing als eerste over de streep kwam. Met goud als beloning.

► **Van de regen naar de cup**

De Kroatische tennisser Goran Ivanišević had al drie keer in de finale van Wimbledon gestaan. En drie keer verloren. Hij probeert het nog één keer in 2001. Als nummer 125 van de wereld staat hij te laag om rechtstreeks mee te mogen doen. Van de Engelse organisatie krijgt

► **GELUKSDAG**

Zij trouwen op 10-10-'10



Kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben een heuse trend gezet door te trouwen op de mooie datum 02-02-'02. Dit jaar stappen veel geliefden in het huwelijksbootje op 10-10-'10. Drie stellen over de mooiste dag van de eeuw. En natuurlijk van hun leven.

► **Balineses huwelijk**

Maurits (52) en Annie (56) zijn 32 jaar samen. Trouwen zouden ze alleen wanneer Pasen en Pinksteren op één dag zouden vallen. En nu is het op 10-10-'10 toch zover. Op het paradijselijke Bali geven ze elkaar het jawoord.



Annie en Maurits

Annie vertelt: 'We reizen veel en zo kwamen we 15 jaar geleden op Java terecht. Bij een bezoek aan een weeshuis werd speciaal voor ons een ceremonie opgevoerd. Maurits en ik mochten meespelen, als bruidspaar! Ik zei toen al dat als we ooit zouden trouwen, ik het zo zou willen. Dat heeft hij al die jaren onthouden. Vorig jaar schoot hij op een nacht wakker en riep: 'Ik weet het! We trouwen op 10-10-'10 om 10 over 10. Op Bali. Jij bent voor mij een 10 en meer tien kan ik niet wensen.' Het gezelschap dat meereist is klein.

Wie er zeker bij is, is nichtje Roebly van twee. Zij mag de ringen dragen. En als we terug zijn, geven we een groot feest in Limburg. Voor alle vrienden en familie. Mijn zus zal dan het Ave Maria voor ons zingen. Dat wordt heel speciaal. We hebben maar geluk met zoveel lieve mensen om ons heen.'

► **Kus op Kos**

Naomi (25) en Michel (28) zijn verknocht aan elkaar en Kos. Vlak nadat ze elkaar ontmoetten, vertrok Michel voor een half jaar naar dit Griekse vakantie-eiland. Toen Naomi haar toekomstige man daar opzocht, bleek hun liefde bestand tegen de tijdelijke scheiding. En nu, bijna 8 jaar later, beloven ze elkaar juist op Kos eeuwige trouw.



Naomi en Michel

Op 10-10-'10 wordt vlak voor zonsondergang boven op een berg het huwelijk voltrokken. Naomi: 'Vijf jaar geleden hadden we al bedacht dat het deze datum moest worden. Konden we nog even sparen. Bovendien is het Michels verjaardag, zo vergeet hij in elk geval nooit onze trouwdag.'

'Ik weet het! We trouwen op 10-10-'10 om 10 over 10. Op Bali. Jij bent voor mij een 10 en meer tien kan ik niet wensen'

Maurits

Nee hoor, hij is juist heel romantisch. Hij heeft me twee keer ten huwelijk gevraagd. Maar de laatste keer telde pas echt. Met ring en op z'n knieën. Hij had me naar Parijs ontvoerd en een deel van een rondvaartboot afgehuurd voor ons tweeën. Op de Seine, onder het licht van de Eiffeltoren en met een glaasje champagne, stelde hij DE vraag. Wat mijn antwoord was, mag duidelijk zijn.'

► **Spiritueel op herhaling**

Judith (35) en Ed (43) zijn eigenlijk al gewoon getrouwd. Een beetje symboliek is ze niet vreemd: op 09-09-'09 trouwden ze voor de wet. Iets meer dan een jaar later doen ze het nog eens dunnetjes over. Ze hebben ervoor gekozen om op 10-10-'10 hun verbintenis spiritueel in te laten zegenen in de kerk. Judith: 'En daarna gaan we het eindelijk groots vieren met al onze familie en vrienden. Als eigenaren van een Maastrichts café weten we wel hoe dat moet, een feestje bouwen. Wat we op 11-11-'11 gaan doen? Uit elkaar, haha! Nee hoor, we blijven natuurlijk lekker samen. Op die dag begint trouwens het carnaval-seizoen om 11 over 11. We zullen het dan vooral heel druk hebben in onze zaak.'



Ed en Judith

GELUKSSYMBOLEN

Eikels & schoorsteenvegers

Overal ter wereld vind je symbolen die volgens de overlevering geluk en voorspoed brengen. Een paar van de belangrijkste en meest bijzondere op een rij.

Hoefijzer
Als het hoefijzer het paard beschermt, werkt het ook voor mensen. Dat is zo'n beetje de gedachte achter de werking van dit bekende gelukssymbool. Daarom werd er vroeger bij kleine kinderen een hoefijzer in de wieg gelegd tegen ziektes en boze geesten. En zie je het vaak boven deuren van huizen en aan masten van schepen. Let op: wel ophangen als een 'U', anders valt het geluk eruit.

Eikel
Rond 790 na Christus droegen de Engelsen gedroogde eikels bij zich om zichzelf te beschermen tegen de wreedheden van de Noormannen. Nog steeds geloven de Noren dat de vruchten van de eik hun huis beschermen tegen blikseminslag. Ze plaatsen een eikeltje in het raamkozijn, in de hoop dat hun stulpje niet getroffen wordt.

Sleutel
Een voorwerp dat we iedere dag in onze handen hebben, maar waarschijnlijk niet meteen zien als iets dat geluk brengt. Toch gelden sleutels al sinds de oude Grieken als symbool voor kennis en leven. Het schijnt overigens het beste te werken als je drie sleutels aan je bos doet. Die openen dan achtereenvolgens de deuren naar rijkdom, gezondheid en liefde.

Konijnenpootje
Dit gelukssymbool is niet echt diervriendelijk, maar in de tijd van de Kelten was het konijnenpootje het bewijs dat een jongen een man was geworden. Het is een van de meest wijdverspreide gelukssymbolen en ook een van de meest curieuze.

Schoorsteenveger
Bij onze oosterburen brengt het tegenkomen van een schoorsteenveger geluk. Schoorsteenvegers kwamen vroeger op nieuwjaarsdag aan de deur en kregen dan vaak een cadeautje als waardering voor hun diensten. In ruil daarvoor gaven ze jou een kaartje met gelukswensen en dit betekende dat je een heel fortuinlijk jaar tegemoet ging.

Maneki Neko
De Maneki Neko of 'Wenkende Kat' is een typisch Japans gelukssymbool. Het vindt zijn oorsprong in de legende van een kat die in een arm klooster woonde. Op een regenachtige dag wenkte hij een paar rijke samoerai om binnen te komen en redde ze van de dood door een blikseminslag te voorkomen. Als dank kregen de monniken een grote som geld en zo werd de wenkende kat het symbool voor gastvrijheid en geluk.

Visschub
In Rusland en andere Oost-Europese landen denkt men dat het geluk brengt als je een visschub in je portemonnee stopt. Die zou er namelijk voor zorgen dat je nooit zonder geld komt te zitten. De precieze herkomst van dit gebruik is niet helemaal duidelijk, maar wellicht dat het iets te maken heeft met een rijke vangst.

'Bij kleine kinderen werd vroeger een hoefijzer in de wieg gelegd'

Boeddha
Dit beeldje, dat ook wel lachende boeddha of 'dikbuikboeddha' genoemd wordt, staat in het boeddhisme voor 'Maitreya' – de toekomstige boeddha. Deze boeddha zal verlichting bereiken en geldt daarom als bringer van geluk en voorspoed. Als je de boeddha met respect behandelt, niet op de grond zet en af en toe over zijn buik wrijft, help je het geluk een handje.

GELUKSTIP

Een beetje geluk als cadeau

Pauline Bok verkoopt gelukssymbolen uit alle windstreken

Op vakantie kwam Pauline Bok in een winkel Japanse geluks-poesjes tegen. Niet alleen vond ze deze 'Maneki Neko' zelf erg leuk, ze bleken ook behoorlijk in trek bij de andere klanten. Zo ontstond het idee voor een webshop met meer dan vierhonderd verschillende gelukssymbolen die Pauline op verschillende reizen heeft verzameld. 'Ieder volk op de wereld is wel met geluk bezig,' zegt Pauline. Zelfs nuchtere Nederlanders blijken ontvankelijk voor geluksmuntjes, dromenvangers of hangers met een zilveren St. Christoffel. 'De eerste reacties zijn meestal wat lacherig, maar uiteindelijk vinden veel mensen het een leuk idee om een beetje geluk cadeau te geven.' Sturen mensen wel eens een



symbool terug omdat het niet werkt? 'Nee hoor, mijn klanten snappen dat het erom gaat of je in een symbool gelooft.

Bovendien staat op de website duidelijk vermeld dat dit niet onder de garantie valt!' www.eenbeetjegeluk.nl

TESTTJE

Hoe bijgelovig bent u?

Wie het geluk niet wil tarten, laat het wel uit z'n hoofd om binnenshuis een paraplu open te doen. Hoe bijgelovig bent u?

1. U loopt 's ochtends naar uw werk en uw pad wordt gekruist door een zwarte kat. Wat doet u?

- A. Ik keer meteen om en ga weer terug naar huis. Dit wordt toch een dramatische dag.
- B. Ik probeer 'm te lokken en aai 'm even. Ik ben namelijk dol op katten, wat voor kleur dan ook.
- C. Ik wacht even totdat de kat weg is en loop verder. Maar ik houd toch een beetje een onbehaaglijk gevoel.
- D. Ik loop verder, maar ik ben wel blij dat ik m'n geluksmuntje bij me heb.

2. Uw buurman is bezig om zijn dakgoot schoon te maken, maar heeft zijn ladder zo onhandig neergezet dat u er niet omheen kunt lopen. Wat doet u?

- A. Ik loop liever een blokje om.
- B. Ik loop gewoon door, maar spuug wel even over m'n linkerschouder.
- C. Ik loop gewoon onder de ladder door en nog een keer en nog een keer. Niemand die me iets maakt.
- D. Ik groet de buurman en vraag hem of hij de ladder even wil verzetten.

3. Uw partner komt terug van een middagje winkelen en is goed geslaagd. Vol trots worden de zojuist aangeschafte schoenen op tafel gezet. Hoe reageert u?

- A. U maakt duidelijk dat dit meteen het laatste paar is. Wie zijn schoenen op tafel zet kan armoede verwachten.
- B. U vraagt hoeveel dit grapje gekost heeft. Van schoenen op tafel zetten word je niet arm, van veel te dure schoenen kopen wel.
- C. U zegt dat u ze mooi vindt, maar onder tafel houdt u uw vingers gekruist.
- D. U haalt ze meteen weer van tafel met de smoes dat u ze even bij daglicht wil bekijken.

4. U zit in het theater en u heeft een leuk liedje in uw hoofd. Wat gebeurt er als u dat liedje fluit?

- A. Dan vraagt de persoon achter mij of ik daarmee op wil houden.
- B. Dan zit ik binnen de kortste keren zonder werk.
- C. Dan moet ik meteen het theater verlaten en driemaal om m'n eigen as draaien.
- D. Niets. Fluiten moet mogen toch?

5. Het is vrijdag de 13e en u hebt een drukke dag voor de boeg. Gaat u naar uw werk of blijft u thuis?

- A. Naar m'n werk natuurlijk. Omdat zoveel mensen thuis blijven kan ik namelijk eindelijk zitten in de trein en word ik op kantoor tenminste niet gestoord.
- B. Ik blijf liever thuis. Dan maar in het weekend even de beuk erin.
- C. Naar m'n werk natuurlijk. Het gaat al slecht genoeg met de economie.
- D. Ik werk thuis.

6. U bent jarig en omdat u zo van koken houdt, krijgt u van vrienden een prachtig nieuw koksmes. Wat doet u?

- A. U gaat snel op zoek naar wat kleingeld, want u moet meteen een muntje teruggeven.
- B. U bedankt ze hartelijk en vraagt wat ze willen drinken.
- C. U bedankt ze hartelijk en legt het mes bij het andere mes dat u gekregen heeft, zonder dat deze elkaar kruisen.
- D. U bedankt ze hartelijk en laat meteen uw snijkunsten zien. Nog een geluk dat uw partner een EHBO-cursus heeft gedaan.

Uitslag Tel de scores van uw antwoorden bij elkaar op en kijk of u een bijgelovig type bent. 1 A=5, B=1, C=2, D=3 2 A=5, B=3, C=1, D=2 3 A=1, B=5, C=4, D=1 4 A=1, B=5, C=4, D=1 5 A=5, B=1, C=2, D=3 6 A=5, B=1, C=2, D=3

GELUKSVOGELS



Nummer negen
Een man uit Friesland liet zich leiden door het cijfer 9. Gelukkig maar. Op 09-09-'09 kocht hij om 9 over 9 een lot met eindcijfer 9. En jawel, met deze regen van negens won hij een ton. Wat zou hij dit jaar doen op 10-10-'10?

Gulle opa
De opa van Daniëlle uit Noord-Brabant won € 1000. Hij gaf zijn kleinkinderen ieder € 100. Hij was alleen even vergeten dat het er inmiddels twaalf waren. Gelukkig voor hen was opa niet kinderachtig en legde € 200 uit eigen zak bij.

Dubbel geluk
Peter uit Overijssel speelde automatisch mee met een straatje vijfde Staatsloten en won € 20.000. Na dit grote geluk wilde hij z'n abonnement opzeggen, maar vergat dit telkens te doen. Gelukkig maar. Drie maanden later viel eenzelfde bedrag hem ten deel op een ander lot uit het straatje.

Geboortegeluk
Angelique uit Noord-Brabant won € 20.000 op de dag dat ze beviel van een dochter. Ze kwam er pas achter toen ze na een paar dagen ziekenhuis thuis haar Staatslot controleerde. Dan ben je echt voor het geluk geboren.

IN BEELD



Ook professionele fotografen hebben soms wat geluk nodig om tot dat ene verrassende beeld te komen.

In een flits voorbij

'Deze foto heb ik vorig jaar gemaakt tijdens de Red Bull Cliff Diving Series in de haven van Rotterdam. De twaalf beste klifduikers van de wereld stortten zich daar vanaf een

scheepskraan van 26 meter hoogte de diepte in. De compositie van het beeld had ik vooraf bedacht. De duikers komen alleen zo verschrikkelijk snel voorbij dat het maar afwachten is wat je hebt

vastgelegd. Toen ik deze foto op mijn camera bekeek, was ik verrast. Puur geluk dat ik precies heb gedrukt op het moment dat de duiker "op de toren" stond'.

Robin Utrecht (1974) is allround fotograaf. Hij won met zijn foto's verschillende prijzen, waaronder de Zilveren Camera. In 2002 werd hij verkozen tot fotojournalist van het jaar. www.robinutrecht.com

MEDIA

Luisteren naar geluk

► *Touch a 4 Leaf Clover*, Erykah Badu



Dit was het eerste nummer op het eerste album van Erykah Badu. Het is een cover van een liedje dat oorspronkelijk werd uitgebracht door Atlantic Starr, een R&B-band uit de jaren '80. De tekst gaat over een man die geniet van zijn vrijheid, maar de vrouw die hem leuk vindt één kans geeft op een relatie. Als tip geeft hij haar dat ze daarvoor het beste een klavertjevier kan aanraken.

► *Lucky*, Radiohead



Hoewel de Engelse band Radiohead bekendstaat om muziek die toch wel iets dramatisch heeft, omschrijven ze het nummer 'Lucky' zelf als positief en upbeat.

In ieder geval overleeft de hoofdpersoon in het liedje een vliegtuigongeluk en voelt hij dat het een fantastische dag gaat worden. Want met zoveel geluk kan je dag immers niet meer stuk.

'I'm on a roll, I'm on a roll, I feel my luck could change'

Lucky, Radiohead

► *Good Luck, Bad Luck*, Lynyrd Skynyrd



Het meest bekende nummer van de Amerikaanse rockband Lynyrd Skynyrd is waarschijnlijk 'Sweet Home Alabama'. Maar naast hun liefde voor het zuiden van de VS bezongen ze ook het geluk, in het nummer 'Good Luck, Bad Luck'. In de tekst is de zanger ervan overtuigd dat hij altijd als eerste 'bad luck' krijgt en altijd als laatste 'good luck'. Dat is nog eens een positieve instelling!

Maar naast hun liefde voor het zuiden van de VS bezongen ze ook het geluk, in het nummer 'Good Luck, Bad Luck'. In de tekst is de zanger ervan overtuigd dat hij altijd als eerste 'bad luck' krijgt en altijd als laatste 'good luck'. Dat is nog eens een positieve instelling!

Kijken naar geluk

► *Brewster's Millions (1985)* Montgomery Brewster (Richard Pryor) is een honkballer uit de minor league, zeg maar de eerste divisie van het Amerikaanse honkbal.



Onverwacht krijgt hij een erfenis van maar liefst 300 miljoen dollar, onder voorwaarde dat hij in 30 dagen 30 miljoen dollar weet uit te geven zonder een cent over te houden.

Het probleem is dat hij niemand mag vertellen waarom hij dit doet. Een nog veel groter probleem is dat hij te gelukkige keuzes maakt, waardoor er juist geld binnenkomt.

► *Slumdog Millionaire (2008)*



Jamal staat op het punt om de hoofdprijs te winnen in de Indische versie van het programma 'Who Wants To Be a

Millionaire?'. Hij hoeft nog maar één vraag te beantwoorden, als de politie hem oppakt omdat hij verdacht wordt van vals spel. Het kan tenslotte niet zo zijn dat een achttienjarige wees uit de sloppenwijken zo ver in het programma komt zonder de kluit te belazeren. Maar tijdens het verhoor blijkt dat zijn vaak trieste levensverhaal hem het geluk brengt dat hij hieruit alle antwoorden kan halen.

► *Just my Luck (2006)*



Ashley (Lindsay Lohan) heeft een glanzende carrière en alle geluk van de wereld. Jake (Chris Pine) daarentegen stapelt de ene grote mislukking op de andere gemiste kans, als manager van de band McFly. Wanneer Ashley en Jake elkaar zoenen op een gemaskerd bal, draaien de rollen ineens om. Ashley ziet haar lekkere leventje in rook opgaan terwijl Jake eindelijk eens de wind mee heeft. Ashley is echter vast van plan om haar geluk terug te krijgen.

Surfen naar geluk

► *Vangen!*

Het vangen van een homerun is zo ongeveer het grootste geluk wat je als honkbalfan kan overkomen. Dat het lot je dan een extra handje helpt, is mooi meegenomen. Typisch gevalletje van op de juiste plaats op het juiste moment.



tinyurl.com/2684gyp



► GELUKSPROFESSOR

Niet voor het geluk geboren? Geen probleem!

Je hebt geluk of je hebt het niet. Daaraan valt weinig te veranderen. Richard Wiseman bewijst met zijn boek 'The Luck Factor' het tegendeel.

Engelsman Richard Wiseman is professor in de psychologie en hobbygoochelaar. Tijdens een van zijn goocheloptredens lukte het hem maar niet om een dame uit het publiek om de tuin te leiden. Niet omdat ze snapte hoe zijn truc werkte, maar omdat ze naar eigen zeggen altijd geluk had. Het was voor Wiseman aanleiding om zich verder te verdiepen in het fenomeen geluk. Zijn bevindingen schreef hij op in het boek 'The Luck Factor'. Daarin bestrijdt hij dat je voor het geluk geboren moet zijn. Hij is ervan overtuigd dat het hebben van geluk wel degelijk beïnvloedbaar is.

'Vertrouw op je ingevingen'

Vier principes

Door vier eenvoudige principes te volgen, zoals vertrouwen op je ingevingen en alles positief bekijken, ligt de weg naar een fortuinlijk leven aan je voeten. Open deur of een uitgelezen kans voor pechvogels hun lot te keren? De naam van deze geluksprofessor boezemt in elk geval vertrouwen in. Lees het zelf in 'The Luck Factor'. Te bestellen bij de betere internetboekhandel.

Meer lezen over Wiseman en zijn boeken? Kijk op www.richardwiseman.com.



► FORTUNECOOKIES

Het geluk zit in een klein koekje

Iedereen heeft wel eens een gelukskoekje gehad. Met daarin een strookje papier met een filosofische uitspraak of toekomstvoorspelling. De exacte oorsprong van deze koekjes is niet bekend, maar wordt omgeven door prachtige mysteries.

Legendarische koekjes

In Azië waren gelukskoekjes al in de 13e eeuw een goed gebruik tijdens huwelijksceremonies. De harde koekjes hadden een symbolische betekenis; net als in het normale leven moet je ook in het huwelijk soms doorbijten om te krijgen wat je toekomt. Er wordt ook beweerd dat de koekjes zijn gebaseerd op Japanse senbei, soortgelijke tempelkoekjes. Of juist geïnspireerd door

maankoeken, gebakken ter ere van het Chinese maanfeest dat aan het begin van de herfst wordt gevierd. Volgens een legende zou ten tijde van de Mongoolse overheersing een Chinees in het geheim een opstand hebben voorbereid door berichtjes met de datum van de revolutie te verstoppen in maankoeken om zo de mensen aan te sporen zich te verzetten tegen de Mongolen.

Heel veel geluk

De smaak van de koekjes, gemaakt van lotusbloem, was destijds nog niet zo belangrijk. Wel was het een opvallende manier om een boodschap over te brengen. Je toekomst lag dus opgesloten in het koekje. Bij feestelijke gelegen-

heden, zoals Chinees Nieuwjaar, een geboorte of verjaardag, werd het gelukskoekje een traditie. En in de 20e eeuw vonden de koekjes via Chinese spoorwagearbeiders hun weg naar Amerika, waar ze 'fortune-cookies' worden genoemd. Om van daar uit de rest van de wereld te veroveren en geluk te brengen.

De grootste producent van gelukskoekjes is het New Yorkse bedrijf Wonton Food, dat ruim 4 miljoen 'fortune-cookies' per dag produceert.



► RECEPT

Maak je eigen gelukskoekjes



INGREDIËNTEN

- 125 gram bloem
- ½ theelepel zout
- 2 eetlepels maïzena
- 6 eetlepels suiker
- 7 eetlepels olie
- 2 eiwitten
- 2-3 eetlepels water
- bakpapier
- opgevouwen wensbriefjes

BEREIDINGSWIJZE

(± 30 minuten)

Verwarm de oven voor op 150 °C. Zeef de bloem en meng dit met het zout, de maïzena en de suiker. Voeg de olie en eiwitten toe. Roer alles glad. Verdun het beslag door er 2-3 eetlepels water door te roeren. Laat 15 minuten staan.

Teken cirkels (Ø 8 cm) op het bakpapier en bedek hiermee de bakplaat. Schep 1 eetlepel beslag in elk rondje. Strijk glad met een spatel tot de rondjes gevuld zijn met een dun laagje beslag. Bak de koekjes in ongeveer 15 minuten lichtbruin.

Leg een schone theedoek op het aanrecht. Haal de koekjes een voor een uit de oven. Leg een koekje op de theedoek, stop er een opgevouwen wensbriefje op en vouw het koekje dubbel. Pak dan de twee uiteinden vast en vouw het in elkaar. Laat de koekjes uitharden en afkoelen.

Veel geluk!

► FACTS & FIGURES

Wetenswaardigheden over de Staatsloterij

De eerste trekking van de Generaliteitsloterij, voorloper van de Staatsloterij, vond plaats op 4 april 1726. De hoofdprijs was toen 60.000 gulden, omgerekend zo'n € 600.000. In 1848 werd de naam veranderd in Nederlandse Staatsloterij. Sinds 1992 is meer dan 7 miljard euro aan prijzengeld uitgekeerd. De Jackpot werd ingevoerd in oktober 1994 met een startbedrag van 1,2 miljoen gulden. Sinds 2005 zijn er 106 miljonairs bij gekomen door de Staatsloterij. In recordjaar 2008 werden 26 Nederlanders miljonair door mee te spelen in de Staatsloterij. In 2009 waren dat er 14. Vorig jaar is de Jackpot 3 keer in Noord-Brabant gevallen, 2 keer in Utrecht, 1 keer in Zeeland en 1 keer in Zuid-Holland. De grootste Jackpot ooit in Nederland viel voor het eerst op 10 november 2009: € 27,5 miljoen netto. In 2009 zijn in totaal 736 prijzen van € 10.000 of meer uitgekeerd. Meer dan de helft van de Staatsloterij-spelers heeft voorkeur voor een eindcijfer. In 2010 is eindcijfer 7 het meest populair, gevolgd door de 5. De meest gekozen laatste twee cijfers zijn 13, 27 en 77. Een op de vier spelers in de Staatsloterij zou verhuizen na het winnen van een grote prijs.

Over prijswinnaars, verkopers en geluk.

De verkoop van Staatsloten vindt plaats in ruim 3.200 verkooppunten in heel Nederland. Een rondje door het land en een bezoek aan de Geluksmakelaar in Zwolle. In onderstaande gelukskaart is het totaal aantal winnaars in de Staatsloterij van € 10.000 en meer in 2009 weergegeven. Prijzen van automatische spelers en kopers van losse loten zijn per provincie bij elkaar opgeteld.

► **Techador Dekker, Medemblik**
Cees Dekker
'Bij de vorige eigenaar van onze winkel is 5 keer € 100.000 gevallen. Het geluk is dus in de buurt.'

► **PLUS de Greef, Almere**
Ed de Greef
'Ik maak heel veel klanten gelukkig. Collega's trouwens ook.'

► **Bruna, Veenendaal**
Liesbeth Landsaat
'Bij ons in de winkel is al drie keer een ton op een Staatslot gevallen.'

► **Tabac & Gifts B.H.P. Janse, Schiedam**
Berry Janse
'Ik sta dan wel achter de toonbank, ook ik ga een keer winnen. Let maar op!'

► **Primera Vlissingen, Vlissingen**
Harrie van Hal
'Ik kreeg eens een fooi van 'n winnaar. Daar heb ik gebakjes met het logo van de Staatsloterij voor laten maken en uitgedeeld in de winkel.'

► **Swaanen Boek- en kantoorvakhandel, Hilvarenbeek**
Peter Swaanen
'Ik heb eens 150 loten verkocht voor in kerstpakketten: een van de werknemers won € 10.000.'

► **Sigarenmagazijn Tetman de Vries, Leeuwarden**
Eduard Rekers
'Niet zo lang geleden won een bedrijf uit de buurt € 10.000 met een Staatslot dat ze bij mij kochten.'

► **C1000 van der Haar, Ter Apel**
Gert van der Haar
'Veel vaste klanten die hun Staatslot in onze winkel kopen, hebben geluk.'

► **Boek & Blad, Meppel**
Peter Lakerveld
'Veel klanten tarten het geluk en kopen pas op het allerlaatste moment een Staatslot. Het liefst om vijf voor een op de dag van de trekking.'

GELUKSMAKELAAR

► **Primera Kosterman, Zwolle**
John Kosterman



'Wij noemen onszelf niet voor niets de Geluksmakelaar van Zwolle. Er zijn al heel veel grote prijzen van de Staatsloterij gevallen op loten die in onze winkel zijn gekocht. Van tonnen tot miljoenen. En dus heb ik zelf ook veel geluk. Uit het hele land komen klanten langs om hun Staatslot bij mij te kopen.'

► **Tabakszaak Hendriks, Wijchen**
Chris van Susteren
'Bij ons zijn heel veel mooie prijzen gevallen met als klapper, de 10 miljoen bij de Oudejaartrekking van 2002.'

► **Primera Wouters, Weert**
Frank Wouters
'Mijn vrouw werkt ook in de winkel en zegt altijd dat ze het winnende lot in handen heeft gehad.'



► GELUKSKWEKERS

Klaverliefde



Het klavertjevier is een van de bekendste geluksymbolen. Kwekers Huib en Bart Nol zien er dagelijks duizenden voorbijkomen.

Het originele klavertjevier is een zeldzame variant van een klaver die uit vier deelblaadjes bestaat. Het vinden of krijgen ervan wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als geluksbrenger. Over de betekenis ervan doen verschillende verhalen de ronde. Zo zouden de vier klaverblaadjes staan voor de vier elementen: water, aarde, lucht en vuur. Maar volgens een andere legende stellen de deelbladen hoop, vertrouwen, liefde en geluk voor. Een Japanse boer had twee jaar geleden het geluk een klavertje met eenentwintig blaadjes te vinden. Een wereldrecord.

Geluksklavers

De broers Huib en Bart runnen samen met hun ouders een kwekerij in het Noord-Hollandse Oterleek. Kwekerij Nol is een familiebedrijf dat in dertig jaar al miljoenen klavers aan gelukzoekers heeft geleverd. Het 'echte' klavertjevier kan nog niet gekweekt worden, ondanks verwoede

pogingen van wetenschappers het geheim te ontrafelen. De broers kweken de klavertzuringsoort Oxalis deppei. Huib: 'Klavertzuring lijkt op klaver, maar is er botanisch gezien geen familie van. De bolletjes worden in een vrolijke verpakking als geluksklaver verkocht.'



Voorals Duitsers zijn er gek op. Rond nieuwjaar geven ze elkaar allemaal zo'n potje cadeau. Of wij zelf veel geluk hebben? We staan elke dag tussen de geluksklavers, dus dat zou eigenlijk wel moeten. Gelukkig zijn we in elk geval zeker.'

► COLOFON

Deze Gelukskrant is een eenmalige uitgave van de Nederlandse Staatsloterij.

Uitgever Nederlandse Staatsloterij, Den Haag **Concept en realisatie** Kumpany, Amsterdam **Hoofdredactie** Judith Wierenga **Eindredactie** Gijs van Meurs **Artdirection** Ingrid Mesman **Vormgeving** Edo Schoemeijer **Tekst** Merijn Heijne, Gijs van Meurs, Dimitri Michels, Staatsloterij, De Taalmeesters (correctie) **Beeld** De Beeldredactie, Lars van den Brink, Henk Stolker, ANP Photo, Shutterstock **Account** Guido van der Meijden **Project** Marjolein van den Berg, Titia van Osch **Traffic** Chris Heffer **Lithografie** Montblanc, Amsterdam **Drukwerk** De Telegraaf

Het is niet toegestaan informatie uit deze krant openbaar te maken en/of te vervoelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de Staatsloterij. De Staatsloterij kan er niet voor instaan dat de informatie in deze krant geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Lezers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in de krant aangeboden informatie. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met in de krant geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de in de krant vermelde informatie zijn of worden verricht.

Trekking 10 oktober



Speciaal prijzenpakket met

100x
€ 100.000,-

Staatsloterij



De loterij van Nederland